

Wie zal den dag van de komst des Heeren kunnen voor-
zien ?

Malach, III, 2.



Bid voor de ziel van zaliger
VICTOR MODDE

geboren te Segelsem den 4 Mei 1866, en schielijk overleden te
Gaesbeek, den 8 September 1917.

Zalig die dienstknecht, dien zijn Heer, als Hij gekomen is,
wakende zal vinden... want gij weet niet op wat uur uw Heer
komen zal. . Daarom, o mensch, vergeet niet te allen tijde zoo
te leven, gelijk gij in het uur van uwe dood wenscht bevon-
den te worden. Math. XXIV, 46-42, Joan. Ireth.

Bemide Broeder, Zusters en Bloedverwanten, vaartwel.
Helaas mijne loopbaan is ten einde, veeleer dan ik verwacht
had. Onderwerp u aan Gods besluit, en weest mij in uwe ge-
beden gedachtig. Troost u door de gedachte dat wij weldra
voor eeuwig zullen vereenigd zijn in den hemel.

GEBED.

Wij smeeken U, Heer, om uwe goedertierenheid, heb mede-
lijden met de ziel van uwen dienaar Victor en wil ze, ont-
daan van de vlekken der menschelijke zwakheid, laten deel-
nemen aan de eeuwige zaligheid. Door Jesus-Christus onzen
Heer. Amen. Officie der overledenen.

Heilig Hert van Jesus, ik heb betrouwen in U.

500 dagen afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

500 dagen afl.

R. I. P.

De plechtige Lijkdienst, opgevolgd van de Begrafenis, heeft
plaats gehad in de parochiale kerk van Gaesbeek, Dinsdag
11 September 1917, te 10 ure.

Goyck, druk. Th. O.