

Wat is het leven hier op aarde? Een rook die we-  
nig tijd verschijnt en haast vergaat! (Job)

T

## Bid voor de Ziel

van mevrouw

Irène Marie Moerman

echtgenoot van mijnheer

Rodolphe Van Loo

geboren te Nederzwalp den 16 October 1903, en  
aldaar overleden den 1 Maart 1925.  
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Hetgeen de Heer belijfd heeft is geschied! Hoe  
hard de slag moge wezen: de Naam des Heeren zij  
gebenedijfd!

Is het schrikkelijk zo jong te sterven misschien  
is het gevaarlijker langer te leven. Daarom heb ik  
mij verheugd in het woord dat men mij toesprak:  
Wij zullen het Huis des Heeren binnentreden.

(nav. Christi.)

Diegene die den Heer vreest, zal zich wel bevinden  
in zijn uiterste en op zijn sterfbed zal hij gezegend  
worden.

Bemindde Echtgenoot, de Hemel is mij geopend: ik  
bid voor u, die over mijn verlies treurt, draag zorg  
voor ons lief kindje ... al ben ik van u gescheiden,  
ik heb u niet verlaten. Goede Ouders, Broeders en  
Zusters, ik dank u allen voor uwe teedere zorgen,  
ik zal u hierboven beminnen gelijk ik u op aarde be-  
mind heb. Legt u de plicht op voor de rust mijner  
ziel te bidden. St Ambr. St Chrys.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid!  
300 dagen afl

---

Drnk. Vrouw Van Cauwelaert Nederzwalp

