

Onze kruisen zijn van goud, als zij in Gods wil
gevonden worden. H. FRANC. SAL.



Zalige gedachtenis

van

HECTOR MOEYAERT

zoon van wijlen
REMI en IDA COLPAERT

*geboren te Gavere den 24 Juli 1881, en aldaar
godvruchtig overleden den 28 April 1917,
versterkt door de H. H. Sacramenten.*

Heer, Gij brengt ons harde slagen toe; een bitteren
kelk geeft Gij ons te drinken; doch niet onze wil,
maar de Uwe geschiede. LUC. XXII.

In de helft mijner dagen daal ik ten grave, mijn
leven is weggenomen als eene herderstent. Is.

Die den Heer vreest zal welvaren in zijn uiterste
op zijnen sterfdag zal hij gezegend zijn. Eccl. I-3

Beminde Zusters, lieve Bloedverwanten, vaartwel
..... bedroefd u niet gelijk deze die geene hoop
hebben, de aarde is een ballingschap, de hemel ons
vaderland; daar zullen wij ons wederzien en uwe
droefheid in vreugde veranderen. Ondertusschen
weest mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

H. Jozef vriend van het H. Hart bid voor ons.

100 d. afl.

R. I. P.

Gavere, druk. A. V. d. Linden - Schreyen, Markt.