

De Heer heeft haar gegeven, de Heer heeft haar
ontnomen : Zijn Heilige Naam zij gezegend. Job.



Wees in uwe gebeden indachtig

de ziel van Juffrouw

Emilienne MONNIER

dochter van wijlen Emiel

en van Alice REYGAERT,

geboren te Overboelare, den 11 Mei 1925 en er god-
vruchtig overleden den 4 Augustus 1944, voorzien
van de H.H. Sacramenten der stervenden.

*Zij was Kajoester, Congreganiste en Lid van den
Bond van het H. Hart.*

De zon is voor haar ondergegaan terwijl het nog
dag was. Doch een onbevlekt leven is een volle
ouderdom. Jer. 15 Sap. 4.

Hare oprechte ziel behaagde aan God, daarom
heeft Hij zich gehaast haar uit het midden dezer
wereld weg te nemen. Sap. IV.

Zij was godvruchtig ; haar leven was een ver-
eenigd zijn met God en spijs haar vele werk vond
zij nog tijd om naar de kerk te gaan. Zij was een-
voudig en vriendelijk met iedereen ; al wie haar
kende hield van haar om haar oprecht, minzaam
en blijmoedig karakter. Zij was goed : op de eerste
plaats voor haar moeder, wier steun zij geworden
was, en het was hare vreugde als zij aan anderen
kon mededeelen en anderen kon gelukkig maken.

Liefste moeder, mijn grootste verlangen was U
bij te staan en te helpen. God heeft het anders ge-
wild. Stel uw betrouwen op Hem : Hij zorgt meest
voor degenen die beproefd zijn. Liefste broeder,
bemin gij moeder nu voor ons twee : zij heeft het
zoo noodig. Eerbiedig ze en blijf er voor zorgen
zoolang God haar voor u bewaart. Ik ben nu bij
vader in den Hemel, daar verwachten wij u beiden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. a.

Druk. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen

