

Geloofd zij Jesus Christus. Amen.

De dood van den rechtveerdige is een overgang tot een
beter leven. (H. Aug.)



Wees in uwe gebeden indachtig de ziel van

DESIRE MOREELS

echtgenoot van PRUDENCE EEMAN

geboren te Nederbrakel den 18 Mei 1847 en, bediend
van de H. H. Sacramenten, godvruchtig te Brussel
overleden den 8 April 1931.

Hij was een man, eenvoudig en oprecht van hart,
vreesde God, vluchtte het kwaad en volhardde in
onshuld. (Job II 3)

Gelijk het goud, dat door het vuur gezuiverd wordt,
zoo heeft God hem beproefd. Hij heeft des Heeren
voetstappen gevolgd en zijne wegen trouw bewaakt en
is er niet van afgeweken. Zijn geboden heeft hij onder-
houden en zijne woorden in zijn hart bewaard. Hij
heeft zijnen mond niet geopend om te klagen, omdat
gij het waart, o Heer, die hem beproefdet. Hij stierf
daarom in eenen gelukkigen ouderdom, vervuld van
jaren, goederen en eer. (Ps. 121. 1 - ps. 16. 9-1 Paral.)

O Rozenkrans, gij waart de getrouwste vriend gedu-
rende zijn leven, met u heerschte er immer vrede in
zijn hert; aanvaard zijn laatste liefdebetuiging en zijn
laatsten snik. (Kardin. Deschamps)

Daurbare echtgenoote, gedenk u mijner al de dag-
en uws levens; altijd zal ik voor u hiden bij den Heer.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde,

GENADIGE JESUS, GEEF HEM DE EEUWIGE RUST.