

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
Maria-Clementina MOTTE

Echtgenoot van

Felix Van der Maelen

geboren te Nederbrakel den 30 Juli 1871.

overleden te Overboelare den 28 September 1939.

versterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden

In dit leven is ééne zaak zeker : de dood. Gij weet wat gij vandaag zijt; maar wat gij morgen zult zijn dat weet gij niet. Hoe gelukkig is hij en voorzichtig, die zoo tracht te leven, gelijk hij wenscht bevonden te worden bij zijn dood.

Nav. Chr.

De rechtvaardige sterft, maar sterft gerust; zijne dood is slechts de overgang van het tegenwoordige tot een beter leven.

H. Bern.

Het is geschied gelijk het den Heer beliefd heeft : dat de naam des Heeren gezegend zij.

Job.

Wij moeten ons bereid houden om de dood uit de handen van God te aanvaarden op dien tijd en die manier dat het Hem believen zal die over te zenden.

Nav. 10.

Mijn geliefde Echtgenoot. Kinderen, Kleinkinderen, dank voor uwe teedere zorgen en liefde; leeft in vrees des Heeren en onderhoudt steeds zijne geboden; bemint steeds elkander en weest mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

Mollaert-Geurts, Vredestraat 40. Geeraardsbergen