

De dood der rechtvaardigen is kostbaar in de  
oogen van God. Ps. 115.



## BID VOOR DE ZIEL

van de

Eerwaarde Zuster ROMANIE

der Zusters Franciscaners van Gent,

(in de wereld Juffrouw MARIE LEONIE OPDECAM)

*geboren te Grootenberge, den 23 Januari 1895*

*in 't Klooster getreden, den 23 Sept. 1920*

*ingekleed, den 5 April 1921*

*geprofest, den 9 April 1923*

*overleden te Gent, den 8 October 1942*

VERSTERKT DOOR DE HH. SACRAMENTEN.



Het leven gaat snel voorbij. - Alles is ijdelheid,  
behalve God te beminnen en Hem alleen te dienen.

(Nav. Chr.)

Gelukkig de mensch die het uur van den dood  
steeds voor oogen houdt en iederen dag zich bereidt  
om te sterven.

(Nav. Chr.)

« Wat is men toch gelukkig kloosterlinge te zijn  
als men ziek is » zegde zij gedurende haar lijdens-  
dagen. - De kwellingen dezer aarde kunnen wij niet  
ontvluchten, en het is daarom dat we genoodzaakt  
zijn tot God onzen toevlucht te nemen, opdat Hij  
ons lijden ten goede keere.

(Nav. Chr.)

Beminde Oversten en Medezusters, dierbare Familie,  
hebt dank voor uwe liefde en trouwe zorgen. Ge-  
denkt mij in uwe gebeden. Voor Jezus'troon blijf ik  
met u vereenigd.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

---

Drukk. Strobbe, Heusden.