

Gelukkig degene die het uur der dood gedurig
voor oogen heeft en die zich alle dagen bereidt
om christelijk te sterven. Nav. Christi.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MEJUFPER

Joanna Josephina OKENS

Lid van de Broederschap van
O. L. Vr. ter Nood;

geboren te Merchtem, den 17 December 1851,
en aldaar overleden, den 12 Augustus 1936.
voorzien van de laatste HH. Sacramenten.



Zij was eenvoudig, goedhartig, godvreezend en
afkeerig van het kwaad; zij bleef onbeweeglijk in
de vreeze Gods, Hem dankende al de dagen van
haar leven. Bemind door God en door de men-
schen zal hare gedachtenis in zegening blijven.

Eccl.

Zij is zacht ingeslapen om te ontwaken in den
Hemel; de reinheid haren zeden en de rechtzin-
nigheid van haar geloof wezen daarvan een vaste
waarborg.

H. Aug.

Zij was een zegen voor haar familie, bij haar
vond men steun, raad en troost;... zij werd door
iedereen bemind omdat zij de kunst bezat zich
zelve te vergeten.

Fenel.

Beminde Bloedverwanten, behoudt mijne ge-
dachtenis in uw hart en vergeet mij niet in uwe
gebeden.

Eccl. II.

Zoet Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. a.
Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
7 j. en 7 qd. afl.

Druk. Aug. Asselman-De Moor, Merchtem.