

Zie, hier ben ik Heer. Gij hebt mij geroepen  
1 Reg. III. 6



**BID VOOR DE ZIEL**

van

**MARCEL NOTERMAN**

zoon van

**Gustaaf en Mathilde Coessens**

geboren te Paricke den 4 December 1909  
en in stichtende gevoelens van godsvrucht overleden  
in het krijgsgasthuis te Antwerpen  
den 19 Juli 1930.

Versterkt door de H. H. Sacramenten.

Marcel was nog in den jeugdigen leeftijd toen een vrede ziekte hem terneerfelde. Alle hoop werd hem ontnomen en met volle onderwerping aan Gods wil doorstond hij die bange nachten om tot zijnen Schep- per op te gaan. Wie zou onze tranen kunnen veroor- deelen? Zij vloeien voor een voorbeeldigen zoon, die wij zoo vroegtijdig verloren hebben.

De Heer heeft hem ons gegeven, om ons geluk uit te maken. Hij vraagt hem ons weder o Heer, wij geven hem zonder tegenspraak, maar met een hart doorgriefd van droefheid. Al die hem kenden gaven hem deze getuigenis; dat hij goedhertig, rechtschapen en god- vreezend was. Gansch het volk beweent hem; want hij was van iedereen bemind.

Bemide ouders, Zuster, Bloedverwanten en Vrien- den weest bedankt voor uwe teedere genegenheid en gebeden, onze scheiding is pijnlijk doch in den hemel zullen wij elkander wederzien.

O Maria, mijne lieve Moeder, op uwe bescherming heb ik mij vertrouwen gesteld, geleid mij tot Jezus.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde, 300 d. afl.

