

Men strooie ginder bloemen op het graf  
Van dezen die voor 't Land zijn leven gaf !  
En wille God voor 't lang en roemrijk streven,  
Als heldenloon, den zegepalm hem geven !



Tot zalig aandenken van  
**JULES NEYBERGH**

SOLDAAT BIJ HET 2<sup>e</sup> JAGERS TE VOET.  
geboren te Sarlardingén den 16 October 1893  
en overleden als krijgsgevangene  
te Lübeck (Duitschland) den 7 Juli 1917.

Hij beminde, eerbiedigde, hielp zijne ouders, was hun troost en hun geluk. Hij vreesde God, week af van het kwaad en volbracht met iever zijne christelijke plichten. Ieder achtte en beminde hem, zijn aandenken zal in zegen blijven.

Vaartwel, beminde Ouders, lieve Broeder, die door de Duitsche Overheid zijt opgeëischt en ook naar vreemden bodem weggevoerd, en familie, pijnlijk was ons scheiden, maar voor u was nog veel pijnlijker het vernemen van mijne dood. Ik stierf ver van u beroofd van uwen troost en uwe hulp. Troost u en weent niet over mij maar gedenkt mij in uwe gebeden; welhaast zullen wij elkander wederzien in den Hemel. Stierf ik niet als held op het slagveld, ik sterf toch in ballingschap als slachtoffer voor mijn Vaderland.

Mijn Jezus bermhertigheid !

300 d. aff.

Druk. Ern. Van Hauwefmeiren, Geeraardsbergen.

