

Wat was zij ons duurbaar in het leven, en degenen die haar kenden beweenen haar voor hare vreugde.



ZALIG AANDENKEN VAN
Maria - Celina NERINCKX

Echtgenote van

Jan-Baptist PEETERS

geboren te Beerth den 16 Juni 1906, en godvruchtig overleden te Lembeek, den 13 Juli 1931, voorzien van de H. Sakramenten der sterfenden.

De lijkdienst gevolgd van de begrafenis zal geschieden op Woensdag 15 Juli, om 8 1/2 ure, in de kerk van den H. Veronus te Lembeek.

Wat breekt de wreede dood toch dierbare banden af, en voert zoo menigeen naar stille en duister graf !

Ook hier, hier is de dood met zijne zeis gekomen, en heeft een echtgenoot zijn duurbare vrouw ontnomen en van twee kindharten een moeder losgescheurd.

Die om haar minzaamheid door allen wordt betreurd.

Gij die hare dood beweent, en haar op aard'bemindet, bidt dat gij hare ziel bij Jesus wedervindet !

Vaarwel, beminde echtgenoot hetscheiden valt hard ; vertrouw op Gods voorzienigheid. Waak over onze lieve kinderen en bidt met hun voor de rust mijner ziel.

Mijn Jesus barmhertigheid

100 d. afl.