



ZALIG HERDENKEN
aan Mijnheer
HENDRIK NECKEBROECK
Echtgenoot van Mevrouw
IDALIE WALLEZ

*geboren te Maeter, den 27 Augustus 1854, en god-
vruchtig overleden te Sottegem den 4 April 1918
versterkt door de Rechten Onzer Moeder de H.Kerk*

PHOTO VAN WAMBEKE

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.



De vrees des Heeren, geleidde hem van zijne kindsheid af. Vast in zijn geloof, eenvoudig en minzaam in zijnen omgang, zachtmoedig en goed was hij van iedereen geacht en bemind.

Het lijden zijner ziekte met zooveel christen geduld gedragen, de godsvrucht en de overtuiging waarmede hij de laatste H. Sakramenten ontving hebben zijne ziel meer en meer gezuiverd en geheilgd om den hemelschen loon te ontvangen.

Gij allen die mij bemind hebt, laat uwen vriend uit uw geheugen niet gaan, noch vergeet hem niet.

Ecl. XXXIII

Bemide *Echtgenoot*e, gansch mijne liefde was u geschonken, al mijne zorgen waren u toegewijd. Doch mijne liefde sterft voor u niet, maar vergezelt mij in het hemelsch leven. De arbeid die ik voor u bestemde, zal voortaan vervangen worden doorde gebeden, die ik bij den Heer voor u storten zal... Eens zullen wij ons wederzien... troost u in deze gedachten.

Lieve Jezus, Bermhertigheid 100 dag. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d.a.

R. I. P.

Druk. De Keyser en Schautteet, Sottegem.