

Zalig de mens die leeft in de vrees des Heren.  
Prov. XXXII.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
JUFFROUW

## CLEMENTINE DE REUE

dochter van Lodewijk en Amelia MAROY  
geboren te Elst, de 8ste September 1860 en  
aldaar godvruchtig overleden de 1ste December  
1947, versterkt door de H.H. Sacramenten der  
stervenden.

Lid van de congregatie O. L. V., van de Con-  
frerie H. Hart., Wekelijkse Kruisweg en Eucha-  
ristische Kruistocht.

In haar lange levensloop heeft zij de kwellingen  
onderstaan, die de ouderdom medebrengt.  
Doch, diep godsdienstig, in en met God levende  
heeft zij haar hart tot Hem verheven en met  
voorbeeldige overgeving aan Zijn wil, heeft zij  
met christelijke bedaardheid alles verdragen,  
overtuigd dat God beproeft die Hij bemint.

De weg des Heren heb ik gevolgd zonder  
ervan af te wijken; Zijn geboden heb ik in  
mijn hart bewaard omdat ik troost en sterkte  
vond in de Eucharistie en de devotie tot Maria.

Haar roem is deze: het getuigenis van haar  
geweten dat ze in eenvoudigheid en oprechtheid  
des harten in Gods genade heeft geleefd.  
(2 Cor. I 42).

Beminde bloedverwanten, ik verlaat deze we-  
reld van ellende voor een hemels vaderland.  
Hebt dank voor uw genegenheid, gij vooral, mijn  
dierbare nicht Madeleine, die mij dag en nacht  
ten koste van uw gezondheid, met liefderijke  
zorgen hebt omringd en mij met uw vrome woor-  
den steeds hebt opgebeurd.

**Mijn Jezus barmhartigheid.** (100 d. afl.)

De Dertigdaagse missen zullen gelezen worden  
in St-Catharina college te Geeraardsbergen.

Dr. „De Beiaard” Sottegem.