

Zalig en roemvol † aandenken van
Camiel Pieteraerens,

zoon van

Victor en Lydie BLONDELLE.

Kaporaal bij het 1^o Regiment Karabiniers op de dagorde gebracht van 't leger, van de 6^o L. D. en van 1^o Regt Karabiniers. Vereerd met het Krijgsmetaal van 2^o Klas, het oorlogskruis, de medalie van den Yzer en hetzege- en herianeringsmetaal 14-18.

geboren te Sarlardinge den 2 januari 1893 en overleden den 26 Januari 1920.

Versterkt door de **HH. Sakramenten.**

Deze edelmoedige jongeling, om zijne dapperheid meermaals aan de dagorde gebracht, streed als moedig soldaat en koene verdediger van Vaderland en Recht; toen in 1917 door de giftige gassen aangetast, door ziekte buiten strijd werd gesteld. Tot herstelling zijner gezondheid werd hij naar de toevluchtsoorden van Zuid-Frankrijk en Zwitserland gezonden en keerde eindelijk, vijf maanden na den wapenstilstand naar de ouderlijke woning terug. Lang bevocht de moedige jongeling zijne kwaal, lang hoopten de ouders en vrienden op genezing. Doch weltra werd het blijkbaar dat de ziekte moest zegepralen; langzamerhand begaven hem zijne krachten, tot eindelijk de dood een einde maakte aan den pijnlijken strijd.

Manhattig in 't gevaar van den vuurstrijd, was **KAMIEL** even manhattig in het lijden: met christen geduld droeg hij zijne pijnen, met stichtende godsvrucht ontving hij de laatste **H. Sakramenten** en ontsiep in den Heer met den vrede van een gerust gemoed.

Bemide Vader, dank voor uw lief levof medelijden. U vooral, teedere Moeder, hertelijk dank, God vergelde uwe moederlijke onbegrensde zelfopoffering. En, gij allen, lieve ouders, broeders en zusters, bloelverwanten en vrienden, troost u, mijn strijden en lijden is geeindigd; ook uwe last en strijd zal een einde nemen de kroon des levens voor onze zielen, de glorie voor ons Vaderland zullen nooit vergaan. Vaartwel, tot wederziens in 't Vaderland der Gelukzaligen.

Everbeke, druk. Depessemier-Vanderdonckt

