

Beweenen wij het afsterven dergenen die ons  
lief zijn, eer als een afwezigheid dan als een verlies,  
zoeken wij hen waar ze zijn, bij Jezus-Christus.

Bid voor † de ziel  
van Mijnheer

**Libert Pieteraerens,**

*Geboren te Everbeek, den 19 Mei 1912 en  
overleden in de kliniek te Geeraardsbergen  
den 15 September 1941.*

*versterkt van de HH. Sacramenten der stervenden*

Wat is toch het leven? Een rook die vervliegt, een  
damp die verdwijnt, een schaduw die voorbijgaat.

Job  
Steunt dan niet op uw jeudige jaren, noch op uw  
lichaamskrachten, want een kortstondige ziekte is  
genoeg om alles te doen ineensstorten en den mensch  
te brengen tot het graf

Hoe gelukkig en voorzichtig is hij dus, die tracht te  
leven zooals hij wenscht gevonden te worden in het  
uur des doods Thom. a Kempis

Goede en brave jongeling! In zijn oog blonk de  
straal der minzaamheid en der rechtschapenheid. De  
Heer had hem daarbij met kostbare gaven bedeeld:  
nauwgezette oppassendheid, onvermoeibare werkzaam-  
heid en een groote liefde tot zijn ouders.

Teerbeminde Ouders, dierbare Broeders en Zusters  
ziet in den gekruisten Jezus en zijne bedroefde Moeder  
hoe kwellingen en verdriet zelfs de besten treffen.  
Weest moedig en vol betrouwen.

Gij allen bloedverwanten en vrienden weest mij in-  
dachtig in uw gebeden en goede werken. Ik ook zal  
u gedenken bij den Heer, totdat wij allen weder zullen  
vereenigd zijn in de eeuwige vreugde.

*H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.  
300 dagen aflaat*

*Everbeek druk. Depessemier-Vanderdonc kt*