

Het is geschied, zooals het den Heer beliefd: Job.
De naam des Heeren zij gebenedijd.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Clemence Pieteraerents

weduwe in eerste huwelijk van Mijnheer

HENRI VAN CAUWENBERGHE

Huisvrouw van Mijnheer

JAN-BAPTIST SURDIACOURT

geboren te St. Maria-Audenhove,
den 13 Maart 1857 en overleden te Paricke,
den 29 November 1916.

Versterkt door de HH. Sacramenten der steruenden.

LID DER CONFRERIE VAN DE H. BARBARA.

Zij was eenvoudig, rechtzinnig en afwijkend van
het kwaad. Job.

O! Hoe gelukkig zijn toch de dooden die in den
Heer sterven. Van nu af rusten zij zich uit van allen
wereldschen last, en hunne werken volgen ze ten
eeuwige belooning na. Apv. XIV.

Hoe gelukkig zijn deze, die uwen naam beminnen,
o Maria; zij zullen niet beven in het uur des doods.
H. Bonav.

Lieve Echtgenoot, teedere Kinderen, en gij
bijzonderlijk mijn welbeminde Zoon die strijd voor
't dierbaar Vaderland, bedroeft u niet als deze die
geene hoop hebben. De aarde is een ballingschap,
het leven een doortocht. Wij zullen weldra bij God
vereenigd zijn, om te samen het eeuwig geluk te
genieten. Vertrouwt elkander met dit gepeis.

Ten. IV.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde.

(300 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.