

Gelukkig de mensch die den Heer vreest en die eenen standvastigen wil heeft om zijne geboden te onderhouden.

Ps. III.



EID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Sophie PIETERARENTS

weduwe van

Mijnheer Petrus ROOS

geboren te Oprakel, den 20 November 1848 en er godvruchtig overleden, den 22 December 1912, versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden

Lid van den Wekelijkschen Kruisweg.

Ellendige maanden en droevige nachten heb ik voor mij geteld; hevige pijnen heb ik in mijn lichaam onderstaan; doch mijne ziel was met vertroosting vervuld: de Heer kastijdt dezen die Hij bemint. Hij beproeft den mensch in dit leven om hem in het toekomende te sparen. Zalig deze die de beproevingen met verdueligheid verdragen, want de kroon des hemels zal hun erfdeel wezen.

Zij was eene uitmuntende moeder, waardig van eeuwig te leven in het geheugen der goeden:

Zij waakte met zorg en bekommernis over haar huisgezin en over al wat er omging. Zij was bezielde met goedheid en medelijden en gaarne kwam zij de noodlijdende ter hulp.

Beminde kinderen, schoonzoon, dank voor uwe goede zorgen en bidt voor mij. Ik bid voor u; blijft al de dagen uws levens God getrouw; op het uur der dood zult gij gelukkig zijn indien gij uwe christelijke plichten vóór het vermaak gesteld hebt, Jezus-Christus vóór de wereld en uwe ziel vóór het lichaam.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne toevlucht.

300 d. afl.

Nederbrakel. — Drukk. W. O. Van Nieuwenhove