

De ware wijsheid bestaat in de vrees des Heeren
het waar verstand in het afwijken van het kwaad.

BID VOOR † DE ZIELERUST
van

Carolus Loodevicus PLETINCKX,

echtgenoot van

Marie Vanhooiland,

*geboren te Moerbeke, den 11 Mei 1847
en overleden te Opbrakel, den 7 Maart 1924.*

Versterkt door de HH. Sakramenten

De Heer zal mij vergelden volgens mijne gerechtigheid, Hij zal mij beloonen volgens de reinheid mijner handen, want ik heb Zijne wegen bewaard en ik ben mijnen God niet ontrouw geweest.

Met volle onderwerping aan Gods Heiligen wil heeft hij de pijnen en de smerten zijner langdurige ziekte verdragen.

Op den Heer heb ik mijn hoop gesteld en in mijn hart leeft de vaste hoop, dat ik in verwisseling van dit krank en ellendig leven een ander leven zal verkrijgen dat eeuwig en onuitsprekelijk is. Ik verlaat het slijk voor het goud, de ziekte voor de gezondheid, de dood voor het waarachtig leven het tijdelijke voor het eeuwige. H Cecilia

Vaartwel lieve echtgenote, kinders, kleinkinders bloedverwanten en kennissen, troost u bij de gedachte dat vader, grootvader, vriend en kennis gestorven is gelijk hij geleefd heeft.

Mijn Jesus. barmhartigheid. 100 d. afl.

R. I. P.

Everbeke, druk. Depessemier-Vanderdonck