



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

Marie-Hortense PLETINCKX,

echtgenootte van

Mijnheer Jan D'HOGÉ,

geboren te Moerbeke, den 24 der Oogstmaand ten
jare 1859 en overleden te Lede den 18 October 1929.
Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Uw wil geschiede op de aarde als in den
Hemel. (Onze Vader).



Gelukkig zijn zij allen,
die, hemelwaards genood,
in 's Vaders handen vallen
en leven, spijs de dood.

(Guido Gezelle).

Heer, al wie U dient is zeker dat, indien
hij beproefd is geworden in zijn leven, hij
zal gekroond worden ; want Gij verheugt u
niet in onze verdrukkingen ; na het onweder
geeft Gij stilte, na tranen en zuchten schenkt
Gij vreugde. (Tob. III).

Bemind was de duurzame overledene van
de menschen want met offervaardigheid was
ze immer bereid allen hulp en bijstand te
verleenen en God schonk Zijn trouwe die-
naresse de eeuwige belooning.

Mijn duurzame echtgenoot, hartelijk dank
ik u voor uw teederlijke zorgen waarmede
gij mij omringdet ; dat God er u overvloedig
voor beloone.

Mijn Jesus barmhartigheid. (100 d. afl.)

*Een plechtige dienst, waartoe we U vriendelijk
uitnoodigen, zal tot haar zielelafenis den Heer
opgedragen worden in de parochiale Kerk van
Moerbeke, op Dinsdag 17 Juni 1930, om 9 uur.*

Van Nieuwenhove, Geeraardsb. — B. 16069.