



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

**PIETER PORREZ**

echtgenoot van Mevrouw

**GERMANA VAN TWEMBEKE**

geboren te Ste Maria-Audenhove  
den 2 Februari 1886 en godvruchtig overleden  
te Geeraardsbergen den 30 Januari 1929.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

Hij was lid der Congregatie van de christene mans.



Gelukkig de mensch, die door God geroepen, om alles te verlaten, bereidwillig antwoordt: Uw wil geschiede, o Heer.

(H. Petrus Canisius).

Gelijk het den Heer behaagde, zoo is het geschied: dat zijn heilige Naam gezegend zij.

(Job. 1, 21.)

Die in lijden en sterven zich overgeeft aan den wil Gods, ontslaapt in vrede.

(H. Alphonsus).

Hij was godvruchtig, eenvoudig en rechtzinnig van herte, vreedzaam van aard, hij vreesde God en week af van het kwaad.

(Job. 1).

Mijn leven is afgesneden gelijk de draad door de wever, toen ik maar begon te leven.

Lieve echtgenoot, pijnlijk is onze scheiding, maar troost u bij de gedachte dat wij eens voor eeuwig zullen vereenigd zijn in den Hemel: na lijden komt verblijden.

En gij beminde moeder, broeders, zusters en bloedverwanten, hebt dank voor uwe goede zorgen en liefdeblijken, God zal u loonen, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 quad. afl.)

Zoet Hert van Jezus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne.

(300 d. afl.)

**R. I. P.**