

Rusteloze jaren heb ik geteld bij tientallen... maar ik acht het lijden van dit leven klein, ten aanzien van de glorie die volgen zal.



Bid voor de ziel van zaliger
Anna Catharina Quiryne

WEDUWE VAN

Franciscus Van Hassel

*geboren te Brecht den 28 Juni 1860, overleden te
Donck-Eeckeren den 12 Juni 1920.*

VOORZIEN VAN DE H. SACRAMENTEN

Van hare kinderjaren af heeft zij God gevreesd en zijne geboden onderhouden. In bittere beproevingen schikte zij zich naar Gods wil. Die verdueligheid in haar langdurig lijden is een bron van overvloedige genaden en de kortste weg naar den hemel.

Kalm en gelaten ging zij den dood te gemoet, zoodat haar afsterven een stichtend voorbeeld is voor allen. Loon naar werken zal zij ontvangen van den Heer, onzen God, tot wien zij hare toevlucht heeft genomen en onder wiens bescherming zij is gaan rusten.

Lieve Kinderen die mijn vreugde en mijn kroon zijt, gij weet hoe ik mij om U bekommerde, weest altijd vrome christenen; bemint elkander en indien gij mij bemind hebt, bewijst mij uwe liefde met voor mij te bidden.

*Jezus, Maria, Jozef 7 j. en 7 quad. all.
Genadige Jezus geef haar de eeuwige rust. 300 d. all*

R. I. P.

Drukk. J. Vermeiren, Eeckeren-Donck.