

Zijn wij bedroefd bij het vooruitzicht van den zekeren dood, wij vinden onzen troost in de belofte der komende onsterfelijkheid. Want uit Kristus straalt ons toe de hoop op de verrijzenis en de zaligheid.
(M. van overl).



TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN
JOSEPHUS RAEYMAEKERS

echtgenoot van

CATHARINA VAN MEERBEECK

Ceciliaan en lid van verscheidene maatschappijen,
*geboren te Gierle den 5 Oktober 1848
en aldaar godvruchtig overleden na eene
kortstondige ziekte den 22 Maart 1922,
bediend van de H. H. Sakramenten der stervenden.*

Als het morgen is, denkt dat gij den avond niet zult krijgen; wees immer bereid en leef zoo dat de dood u nooit in ongereedheid vinde (Navolg. Kristi), dan is de dood niets anders dan een slaap eene rust en eene bevrijding van de lasten en zorgen des levens.
(H. Chryst).

De goedheid van zijn karakter, gepaard met aangename zachtaardigheid en opgeruimdheid won hem vele vrienden (H. Ambr).

Hij was een rechtzinnig man, vreesde God en week af van het kwaad (Job I).

Mijne duurzame Echtgenooten en Kinderen, bedroeft u niet gelijk die geene hoop hebben, want God zal diegenen welke in Jesus ontslapen zijn, met Hem vereenigen en zoo zullen wij altijd bij den Heer wizen (Thess. IV).

Weest mij in uwe gebeden indachtig gij al mijne Bloedverwanten en Vrienden.

Jezus, Maria, Josef! (afl. 7 j. en 7 kwadr.)

R. I. P.

Thielen. — Drukkerij Kinderen Peeters.