

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! AMEN



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Achille-Jozef RASSAERT

ZOON VAN WIJLEN

AUGUST en VIRGINIE MORRE

geboren te Nederbrakel,
den 26 Mei 1885 en aldaar overleden, ten gevolge van
een pijnlijk ongeluk, den 12 Juni 1917.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Nog zoo jong van jaren verlaat ik deze wereld,
doch mijn hart is niet al te droef, daar deze aarde
vol ellenden is en te recht het tranendal genoemd
wordt. Daarenboven aan dezen die in den Heere
sterven staat hen het eeuwig geluk te wachten.

Godvreezendheid is eere, en roem en blijdschap
en een vreugdekrans. Eccl. I. 2.

Een geduldig mensch lijdt voor eenigen tijd en
daarna komt de vergelding der blijdschap.
Eccl. I. 29.

Genadig en barmhartig is de Heer, en ten dage des
lijdens vergeeft Hij de zonden; en een beschermer
is Hij voor allen die Hem oprechtelijk zoeken.
Eccl. II. 13.

Lieve Broeders en Zusters, ik verlaat u zoo
schielijk, doch weet wel dat ik u steeds zal blijven
beminnen hierboven en voor U allen ten beste
spreken. Hebt elkander lief en vergeet mij niet in
uwe gebeden. Vaartwel en tot wederziens in 't
eeuwig Vaderland.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk Oscar Surdiacourt.