

De ouderdom bereikt op de weg van de gerechtigheid is een kroon van waardigheid.

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

Mevrouw

**Marie Ursula REGAERT**

weduwe van Mijnheer

**August VAN NIEUWENHUYSE**

geboren te Michelbeke, de 4 September 1865 en zeer godvruchtig overleden te Elene, de 23 December 1954, gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

De hoge leeftijd die onze dierbare overledene heeft bereikt, sterkte haar werkelijk tot eer, want tot het laatst was ze een voorbeeld van arbeidzaamheid en kristelijke levensopvatting.

Zeer vroeg beroofd van de liefde en kracht van haar man streed zij moedig de zware strijd van het leven offerend van haar moederlijke kracht voor haar kinderen alles wat zij had, en het overige in aanhoudend gebed vragend aan God en Zijn lieve Moeder.

Zij was als de weduwe in 't Evangelie, die dagelijks opging naar de tempel om God te aanbidden, te danken en te smeken.

Voor Maria had zij van jongs af 'n diepe godsvrucht; O. L. Vrouw zal nu voor haar de deur des hemels zijn. Blij, beminnelijk, ongekunsteld, biddend, zichzelf vergetend, zo leefde en stierf zij.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, leeft eensgezind onder elkander en laat u nooit ontmoedigen wanneer het leven soms hard en zwaar wordt; bidt tot Hem die mij vertroostte en ook u helpen en troosten zal. Ik dank u voor de vele liefderijke zorgen die ik in uw midden genoten heb. Hierboven zal ik samen met vader, die ik er in uw naam zal groeten, voor u bidden en over u blijven waken.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. afl.)

