

O dood ! o groot geheim der dood, hoewel leert  
gij ons kennen wat wij hier op de wereld zijn.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**GUSTAAF RIBBENS**

echtgenoot van Mevrouw

**IDA-MARIA VAN DER EECKEN**

geboren te Overboulaere den 15 Februari 1904 en  
overleden te Moerbeke den 19 Juni 1929

als slachtoffer bij een treinongeluk,  
versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Ontfermt u mijner, gij ten minste mijn vrienden  
want de hand des Heeren heeft mij geraakt.

Job. I 24.

Wat is toch de mensch hier op aarde ! de dood  
loert op u op alle wegen... Nergens is men vrij van  
zijne verraderlijke slagen... Gelukkig zij die altijd  
bereid zijn...

De dierbare afgestorvene was altijd dezelfde,  
even aangenaam en toegenegen ; het gelaat immer  
helder en glimlachend.

Het sacrifice dat Gij van ons vraagt, o Heer, is  
zwaar en pijnlijk. Wij buigen het hoofd met onder-  
werping en zeggen : « Vader dat niet onze wil  
maar de Uwe geschiede. »

Bemide echtgenoot, wij hadden elkander zoo  
lief, wij waren samen zoo gelukkig, slechts enkele  
maanden waren wij vereenigd en reeds is  
't scheidensuur geslagen ! doch troost u over mijn  
vroegtijdig en onverwacht afsterven, vergeet mij  
niet in uwe gebeden.

Gij mijn duurzame ouders, broeders en zusters  
troost u, ik weet het, hard is de slag die u treft,  
maar zoekt uwen troost in 't gebed en bidt veel  
voor mij.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

Dr. G. Bruylandt, Adamstraat, Geeraardsbergen.



ZALIGE GEDACHTENIS VAN  
**Mijnheer GUSTAAF RIBBENS**

echtgenoot van Mevrouw

**IDA-MARIA VAN DER EECKEN**

geboren te Overboulaere den 15 Februari 1904 en  
overleden te Moerbeke den 19 Juni 1929  
als slachtoffer bij een treinongeluk,