

†

Bid God tot zielernst van

MEVROUW STEFANIE ROBERGEL

weduwe van

MIJNHEER PIERRE VERMANG

geboren te **PARIS** de 26 November 1857 en schtelijk
overleden te **DUINBERGEN** de 2 Maart 1930,
bediend van het H. Oltesel.

Morgen is een onzekere dag en hoe weet ge of ge den
dag van morgen zult bereiken. (Navolging I, 23.)

De dierbare overledene is plots en haastig van hier
weggegaan, doch zij was niet onvoorbereld. Zij was
immers een dóór-kristene vrouw, die al haar moeilijk-
heden en krankheden aan God opdroeg, die den dag
doorbracht in gebed en stille overgave aan Gods Voor-
zienigheid. Zij was altijd diep gelovig geweest, eerlijk en
werkzaam en bezorgd voor haar kinderen. Niet de
veelte der jaren heeft haar voor den Heer verdienstelijk
gemaakt, maar de werkzaamheid van haar bestaan, de
eenvoudigheid des harten en de godvruchtigheid der
ziel.

Oud-Moederke, vaarwel, uw **KINDEREN** en **KLEIN-
KINDEREN** zullen zó dikwijls de onvermoeide zorgen
missen, waarmede ze uw eerbiedwaardigen ouderdom
hebben omringd. Hier op aarde zullen zij voor u bidden
en aandenken bewaren van uw lang leven en van uw
Gode-behagelijke deugden.

GOD GEVE U DE EEUWIGE RUST.

P. Gbyssaert, Hetst