

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

HENRI ROELANDT

weduenaar van Mevrouw

CLEMENCE DE. STAERCKE

geboren te Elst, den 4 Augustus 1864, en godvruchtig
overleden te Nederbrakel den 9 September 1937.

Hij was lid van den Bond van het H. Hart,
van het genootschap van den H. Franciscus-
Xaverius, en van de Confrerie der H. Barbara.

De achtbare overledene was een goede kristen een man met een levendig geloof. Zijn rechtschapen gemoed, zijne goedheid en gedienschtigheid verwierven hem de vriendschap van allen die hem kenden. In zijne kristene gevoelens putte hij den moed om zijne kwaal met volle onderwerping aan Gods Wil tot het einde toe te dragen. — Ten volle overtuigd dat het aardsche leven vol bitterheid is, richtte hij zijn oogen ten hemel met de vaste hoop dat deze die op de aarde beproefd worden hiernaams de eeuwige belooning zullen ontvangen.

De dood voelende naderen aanschouwde hij het einde van zijn sterfelijk leven met die bovennatuurlijke gerustheid en onderwerping welke voor diegenen die tot God gaan kostelijke gratiën zijn gelijk zij aan degenen die blijven de zoetste vertroosting geven.

Duurbare Kinderen ik laat u in de vrees des Heeren. ik verlaat een droevig tranendal voor het rijk van den eeuwigen vrede. Ik dank u en gij vooral duurbare dochter voor de liefderijke zorgen, gedurende mijne ziekte bewezen.

Duurbare Bloedverwanten en Vrienden wees mij in-
dachtig in uwe gebeden,

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.

R. I. P.

