



«Ik ben de verrijzenis en het leven» zegt de Heer.

Blijf in uw herinnering bewaren

MEVROUW

LUCIENNE ROGGE

echtgenote van de Heer Albert DIERICK

Geboren te Kruishoutem op 9 mei 1929 en godvruchtig overleden in de St Jozefskliniek te Gentbrugge op 22 maart 1977, gesterkt door de Heilige Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

In volle bewustzijn en met overgave is Lucienne gestorven nadat zij haast een heel jaar in de kliniek had doorgebracht met een dodelijke en niet-aflatende kwaal. Zij zelf wist dat ze niet meer zou genezen, maar ze hield het voor anderen verborgen, moedig als ze was tot op het einde toe.

Die moed en kranigheid heeft haar hele leven gekenmerkt, want haar levensloop was een aaneenschakeling van beproevingen. Zelf is ze, van haar meisjesjaren af, haast nooit gezond geweest, haar enig kind moest ze al heel vroeg verliezen; de ziekte van haar echtgenoot deed ook haar lijden. Maar altijd bleef ze dapper, behield haar goed hart en haar glimlach; nooit werd ze bitter.

Lucienne was een goede vrouw, altijd ge-dienstig waar ze kon, altijd méér bekom-merd om de anderen dan om zichzelf.

Met haar Heer Jezus is zij de lange kruisweg gegaan. Nu Pasen nadert, geloven