



## TROOSTVOL HERDENKEN

aan

# Gilbert-Frans ROKEGEM

zootje van

## Albert en Cécile VAN DE WATTYNE

geboren te Nederbrakel, den 22 November 1940  
en er overleden den 16 Maart 1941.

't Was een Engel — ieder zag het  
Lief verstandig, braaf en schoon:  
't Was de perel aller Kinders,  
En haar Ouders lust en Kroon.

Lieve Vader, goede Moeder  
Weent toch op mijn bedje niet!  
En gij ook niet!  
Zegt: «Dat Gods wil geschied!»

Och! hier in den rijken Hemel,  
Ben ik nu met d'Enzeltjes saâm:  
En wij loven in ons zangen,  
Jezus en Maria's naam.

Hier zal ik nu Jezus bidden,  
Dat Hij U een plaats behoud,  
Opdat gij na 't korte leven,  
U met mij verheugen zoudt.

Kwam wellicht U iemand vragen:  
Waar is kleine Gilbert? Waar?  
Zegt maar: «in den schoonen Hemel,  
Speelt hij thans met d'Engelschaar.»

Laat ons dan 's Heeren name loven,  
Als zulke wond ons hart komt slaan!...  
't Is immer Vader ginder, boven,  
Die 't zoo gewild heeft en gedaan.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel