



BID VOOR DE ZIELERUST
van

mijnheer VICTOR ROLLEWAGEN

geboren te Sottegem, op 3 oktober 1928 en godvruchtig overleden te Innsbrück (Oostenrijk), na een smartelijk bergongeval in het Kalkkögelgebirge, op 19 augustus 1958, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.



Gods wegen zijn onbegrijpelijk: als men er het minst aan denkt, in de bloei van ons leven neemt Hij ons weg uit de kring van onze duurbaren die ons niet kunnen missen.

Wij geloven echter, Heer, dat Uwe wijsheid en goedheid oneindig zijn. Wij onderwerpen ons aan Uwe wilsbeschikking. Geef ons de kracht om het kruis te dragen dat Gij ons op de schouders legt.

Op een leeftijd waarop er maar weinigen denken aan lijden en sterven, ontmoette Victor zijn goddelijken Meester, ver van huis, heel alleen.

Door dit plotseling sterfgeval klinkt ons weer luider het waarschuwend woord van Christus: "Weest bereid, want ge weet niet op welk uur de Heer komt."

Onverwachts sterven is geen ramp als we maar gereed zijn om te verschijnen voor Gods rechterstoel.

Zijn eenvoud, oprechtheid en gediensdigheid hebben hem geholpen om zijn leven plichtvol en godsdienstig te maken. Zo was hij voor de huiskring en familie een kostbare steun en voor de vrienden en kennissen een voorbeeld van trouw.

Duurbare vader, duurbare zusters, ik was graag uw hulp en troost gebleven, maar zegt met mij: Gods wil geschiede.

Duurbare tanten en beste familieleden blijft mij indachtig in uw gebeden, zo vanden we elkaar terug in het eeuwige leven waar ik mijn moeder, mijn zusterken en mijn duurbare overleden familie ga vervoegen, met de hulp van uw gebed en uw offer.

Mijn Jezus, barmhartigheid!