

De naam des Heeren weze gebenedijd
Van nu af tot in de eeuwigheid.



TROOSTEND AANDENKEN

van

HENRI-LUC-GHISLAIN ROMAN

lief zoontje van

Mijnheer en Mevrouw Charles Roman

geboren te Ronse op 6 Januari 1942
en aan de liefde zijner ouders ontruikt te Zegelsem
op 10 Maart 1942.

Een groote schat is ons ontnomen!
Het lieve kindje dat we minden
Is van deez' aarde weggenomen!
Waar troost voor 't bloedend harte vinden?

Waar troost tenzij bij God alleen
Die ons dit dierbaar kind kwam halen
En zalvend zegt: Houdt op 't geweest
Uw kind is nu in d' hemelzalen.

Een engel nu in d' hemel is 't
Die bidden zal voor U en waken
En zoo gij hier uw kindje mist
Ginds zal zijn bede U vreugdig maken.

Nederbrakel Druk Wwe O. Surdiacourt