

Leven is weven...! en sterven is bij God zijn stuk
ingeven!

+

ZALIG AANDENKEN

van

Mejuffer Joséphine ROMAN

*geboren te Mater, de 1 December 1889, en er kort-
stondig overleden de 29 October 1954. Gezalfd met
de H. Olie der zieken.*

—
Ze was lid van de verschillende kristelijke vereni-
gingen van de parochie.

—
Begiftigd van God met grote gaven van verstand
en wijsheid, door diepkristene ouders opgevoed in
eenvoud, plichtvervulling, gediensigheid en goed-
hartigheid, heeft de duurzame afgestorvene haar leven
doorgebracht al weldoende.

Voor haar dierbare familie was ze niets dan toe-
wijding en goedwilligheid - voor de beproefden van
de parochie een begrijpende raadgeefster en verdoken
helpster - maar zeker ook was zij de overtuigde kris-
tene die zonder voorbehoud God diende in de op-
rechtheid en eenvoud van haar hart.

« Kom gezegende mijns Vaders, neemt bezit van
het hemels geluk, want Ik had honger en ge hebt
mij gespijzigt, Ik was naakt en ge hebt mij gekleed,
Ik was bedroefd en ge hebt mij getroost. » (Ev.)

Duurbare broeders, zusters, neven en nichtjes, fa-
milie en vrienden, God schenkt ons het leven om
Hem te kennen, te beminnen en te dienen; dat heb
ik betracht al de dagen van mijn leven. Troost U
bij deze gedachten. Vaartwel, dank voor uwe gene-
genheid en liefde. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

R. I. P.