

Ge zijt priester in eeuwigheid. Ps. 109.

BID VOOR + DE ZIEL  
VAN DEN EERWAARDEN HEER

## REMIGIUS ROMAN,

geboren te Maarke den 28 Februari 1856 en godvruchtig overleden te Haaltert den 24 November 1935, versterkt door de HH. Sacramenten.

Priester gewijd te Gent den 2 Juni 1882,  
opvolgendijk onde pastoor te Vracene, te Lootenhulle, te Oostacker en te Berlaere,  
Pastoor te Sinte Marguerite den 26 Maart 1903,  
Pastoor te Kerksken den 15 Juli 1913,  
Ontslag gegeven den 1 April 1921.

Die er velen in de wegen der gerechtigheid zullen onderwezen hebben zullen als sterren blinken in alle eeuwigheid.

DAN. XII-3

Allen die hem kenden, achtten hem, omdat zijne stichtende levenswijze getuigenis gaf dat hij de glorie van God en de zaligheid der zielen ter herte nam. Overal waar hij zijn priesterlijk ambt heeft uitgeoefend, was hij gekend als een godvruchtige en voorzichtige priester. Men mag zeggen dat hij altijd bereid was om te sterven.

De priester vermenigvuldigt zooveel kronen als hij zielen voor God zal gewonnen hebben. H. Greg.

Beminde Zuster, Neven, Nichten en Bloedverwanten, gedenkt u mijner, en gij, Priesters, door de banden der familie of der vriendschap aan mij verbonden, weest mij indachtig aan het Altaar des Heeren.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U 300 d.a.

R. I. P.

