

De beste bereiding tot de dood is eene volkomene onderwerping aan den wil des Heeren.



## Bid voor de ziel

van Mijnheer

### VICTOR ROMAN

zoon van wijlen

### PETRUS en ELISA PERSOONS

geboren te Oubraker den 26 Augustus 1884.  
en overleden te Nederbraker den 29 Juli 1935.  
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

---

Hij heeft treurige dagen en droeve nachten geteld. doch, daar hij zijne kwellingen verduldig verdragen heeft, mag hij niet ongelukkig genoemd worden, want na beproefd te zijn geweest, is hem de kroon des levens geschonken die God beloofd heeft aan die Hem beminnen.

Hij was ongeveinsd en rechtzinnig van hert, vreesde God en week af van het kwaad.

Die zich Maria's bescherming gedurende zijn leven verzekerd heeft, zal niet vreezen voor den eeuwigen rechter te verschijnen.

Bemide Broeders, Zusters, Bloedverwanten en Vrienden, vaartwel, ik verlaat een tranendal voor het rijk des hemels, eens zullen wij elkander wederzien. Al wat ik van u vraag is, dat gij mij in uwe gebeden zoudt indachtig zijn.

Mijn Jezus Barmhartigheid. 300 d. afl

Rust in Vrede.

---

Nederbraker Druk. Wed. O. Surdincourt.