

3

†

HEILIG HART VAN JEZUS, HOOP VAN HEN
DIE IN U STERVEN, ONTFERM U OVER
DE ZIEL VAN

HENRI ROMBAUT

Weduwnaar van THERESIA VANHECKE

GEPENSIONEERD SLUISMEESTER

GOUDEN MEDAILLE VAN 1^e KLAS VOOR REDDING
GOUDEN MEDAILLE VAN 1^e KLAS, 25 J. TROUWE DIENST

*geboren te Berchem (Aud.) 6 Augustus 1858,
en godvruchtig overleden te Zwevegem,
den 21 Nov. 1939, ontvangen hebbende H. Oliesel.*

Gods wondere Voorzienigheid waakt met wijze goedheid over ieder menschenleven... en leidt de ziel met vaderlijke zorg, langs de troosteloze wegen van dit tranendal tot het zalig verlangen naar het eenige ware geluk : God.

Het lijden in ieder menschenleven is de vermanende boodschap van Gods goedheid... de beproevingen leeren den mensch begrijpen dat we hier geen blijvende woonstede hebben maar op weg zijn naar een eeuwig vaderland... de ziekte en de pijnen doen het zieleleven groeien en maken den mensch bereid voor de groote reis naar de eeuwigheid.

Gelukkig en zalig is hij die luistert naar die stem van God en met de troostvolle zekerheid van zijn eendlooze barmhartigheid zijn ziel aan den Schepper terugschenkt in genade.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, ik sterf gelukkig... U dankend voor alles wat gij voor mij hebt gedaan... geef ik u mijn laatsten zegen en vraag u veel voor mij te bidden. Tot wederziens in den hemel.

Mijn dierbare familieleden en vrienden, ik reken op uwe gebeden als bewijs uwer oprechte genegenheid. Vaartwel.

Drukkerij M. Staelens, Kwadepoelstr. Zwevegem.