

1297  
Gelukkig zij die in den Heer sterven, want  
zij verlaten het lijden en den arbeid van het  
leven, om eene onveranderlijke rust te ge-  
nieten. H. Lig.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

**PLACIDE RONSSE**

WEDUWNAAR VAN

**MELANIE PETERINS**

*geboren te Nederzwalp den 12 Juli 1842, en god-  
vruchtig overleden te Neder Ename den 17 Maart  
1922. Versterkt door de H. Sakramenten der ster-  
venden.*

---

Hij verachtte niemand, hij deed niemand  
hinder en uit liefde voor God vond hij zijn  
behagen in eenieder dienst te bewijzen.

H. BONAV.

Zijne goede inborst verwierf hem talrijke  
vrienden en de goede gevoelens van zijn  
hert benevens een zoete bevalligheid won  
hem de algemeene achting. Eccl. vi. 5.

Vaartwel, lieve kinderen en kleinkinderen,  
weest niet bedroefd, gelijk dezen die zonder  
hoop zijn. Ik verlaat een dal van tranen om  
een rijk vrij van allen weedom te bereiken...  
daar zal ik U allen verwachten. Intusschen  
blijf mij indachtig al de dagen van uw leven.

Wij hebben aan onzen vader alle zorg vol-  
gens het lichaam bewezen; wij zullen hem nu  
ook niet vergeten, maar door onze vurige  
gebeden in Godes huis binnen brengen.

Zoet hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

---

Syngem, A. Derweduwen