

Eene eerekroon zijn de hooge jaren die op de
wegen der rechtvaardigheid gevonden worden
Prov. XVI 31



BID VOOR DE ZIEL

van

Stephanie ROOBAERT

weduwe van

LOUIS DE WAELE

geboren te Velsicque den 29 April 1841 en er god-
vruchtig overleden den 28 Februari 1926
versterkt door al de H. Sacramenten der stervenden
Lid der confrerie der H. Barbara.

Heer, voor ons geluk was zij ons door U gegeven,
en nu Gij haar van ons terug eischt, zonder klagen
maar met het hart vol droefheid geven wij haar
terug.

H. Bernardus

Zij was eenvoudig en rechtvaardig, God vrezend
en afwijkend van het kwaad. Zij heeft met wijsheid
haar huis bestierd en hare kinderen in de deugd
opgevoed daarom was zij aangenaam aan God en
geacht bij de menschen; hare gedachtenis zal in
zegening blijven

Job I. Tob XIV.

Kalm en overgegeven aan den wil Gods, heeft zij
hare ziekte verdragen, wetende dat het lijden van
dit leven niets is als het vergeleken wordt met het
geluk des hemels

Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn van
hen die de opvoeding hunner kinderen wel verzorgd
hebben.

Vaartwel, beminde kinderen, kleinkinderen en
bloedverwanten, ik sterf, maar mijne liefde voor u
sterft niet, hebt allen dank voor uwe liefderijke
zorgen, dat God u zegene en u beware. Vergeet mij
niet in uwe gebeden

H. Hert van Jezus, ik heb betrouwen op u 300 d. af.
Hert van Maria, wees mijn toevlucht 300 d. afl.

R. I. P.

Sottegem, dr. L. Vekeman, opv. Haegeman-Cousy