

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



Bid voor de Ziel

van Mijnheer

ROGER ROOS

echtgenoot van Mevrouw

Paula Vanderdonckt

Lid van den bond van de H. Barbara,

geboren te Kwaremont, den 11 April 1907 en ^{er} de
5 Maart 1949, godvruchtig in de Heer ontslapen,
gesterkt door de Sacramenten der stervenden.

Gelukkig is hij die tijdig zijn einde voelt naderen,
want het is een grote genade, goed voorbereid voor
Gods rechterstoel te mogen verschijnen. Gelouterd
door zijn vele beproevingen en zijn langdurig lijden,
dat hij met moed, offerzin en geduld heeft gedra-
gen, is deze man, de eeuwigheid ingegaan, vol be-
trouwen en met christene gelatenheid. Dit heen-
gaan, hoewel vroegtijdig en nog in de bloei van
het leven, zal God daarom meer welgevallig zijn.

Bemide echtgenote, en gij mijne kinderen, hebt
dank voor de vele en goede zorgen waarmede gij mij
hebt omgeven dag en nacht; doch om uw genegen-
heid die gij mij zó hebt bewezen binst mijn leven,
reken ik nu op de hulp van uwe vurigste gebeden.

Maria Middelaes aller genaden, bid voor hem.

De familiën ROOS, VANDERDONCKT en
CORNELIS

Bedanken.

Dubar, Ronse