

Ik geloof de verrijzenis des vleesch en het eeuwig
leven. Symb.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Catherine ROUSSEAU

weduwe van Mijnheer

ALFRED LOMAN

geboren te Sint Martens-Lierde, den 6 Januari 1864
en aldaar godvruchtig overleden den 1 Maart 1940.
Voorzien van de H. H. Sacramenten.

Zij was een voorbeeldige christene, een goede
moeder, vol lever en zorg voor haar huisgezin.

De zoetste troost dien ze in het graf meeneemt is
de getuigenis, dat ze een onberispelijke echtgenoo-
te, een teervolle en verkleefde moeder was en dat
ze als erfdeel aan hare kinderen het beoefenen der
christelijke deugden achterlaat. H. Frans. Sales.

Vaartwel, duurzame kinderen en kleinkinderen en
familie, blijft standvastig in uw christen geloof en
dient den Heer volgens zijne leering. Weest me al-
len indachtig in uwe gebeden.

Schenk vergiffenis, o Heer, aan de ziel van uwe
dienares Maria Catharina, opdat zij gestorven voor
de wereld, leve voor U, en bij genade van uw aller-
barmhartigste goedheid, scheld haar kwijt wat zij,
door de krankheid van het vleesch in haar leven
moge misdreven hebben. Door Christus onzen
Heer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
300 d. afl.

R. I. P.

.....
Druk V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.