

Roem niet op den dag van morgen, want gij weet  
niet, wat de dag van morgen baren zal.  
Spreuken XXVII 1.



**BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER**

**Joannes Franciscus ROZIERS**

echtgenoot van

**Antonetta Hendrickx**

*geboren te Itegem den 30 November 1846 en al-  
daar door een ongeval uit het leven gerukt den  
30 December 1935, voorzien van het H. Oliesel.*

De mensch denkt, dat hij nog lang zal leven  
en neemt zich veel voor te doen in later tijd, en  
op eens komt de dood, en onverwachts wordt de  
ziel uit het lichaam gerukt. (H. Bern. Med. II 1)

Waakt, want gij weet niet op wat uur uw Heer  
zal komen. Weet wel, dat de huisvader, indien  
hij wist op welk uur de dief moest komen, hij ze-  
ker zou waken en hem niet zou laten binnen bre-  
ken in zijn huis. Houdt u dus allen gereed, want  
de Zoon des menschen zal komen op het uur wan-  
neer gij er minst aan denkt.

Matth. XXIV 42-44.

Waarop kan ik nopen, en waarop moet ik steu-  
nen tenzij op Gods groote barmhartigheid alleen.  
Navolg. II BIX 3.

Immers voor uwe geloovigen, o Heer, verandert  
slechts hun leven, zonder dat het hun ontnomen  
wordt; hun aardsch verblijf valt in puin, maar  
eene eeuwige woonplaats wordt hun in den hemel  
toebereid. (Prefatie uit de mis der overledenen).

**DUURBARE ECHTGENOOTE, LIEVE KINDEREN,**  
vergeet mij niet in uwe gebeden want het is een  
heilig en zalig gedacht voor de overledenen te  
bidden opdat zij van hnnne zonden ontbonden  
worden (Mis der overledenen).

Mijn Jezus barmhartigheid 100 d. afl.  
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil 300 d. afl.

Boekhandel WUYTS Itegem.