

Remi LION

't Is zeker dat ge sterven zult maar het is onzeker wanneer, waar of hoe.

H. Bern. Med. C.III 1.

Ter zaliger gedachtenis van

Mevrouw ALINE DE MORRE

Echtgenoot van den Heer REILION

Lid van den Bond van het H. Hart

Geboren te Zarlardinge, den 14 Februari 1882

en godvruchtig overleden te Ghoy

den 6 September 1941.

Versterkt van de Troostmiddelen O. M. de H. Kerk

Wij herinneren ons hoe godvruchtig en stichtend deze vrouw voor God heeft geleefd en hoe zij, die ons zoo vroegtijdig werd ontnomen, door zachtzinnigheid en goedheid jegens haar echtgenoot en kinderen uitmuntte. H. Augustinus 9.

Geen woorden zijn in staat om waardig uit te drukken wat wij allen voor en in ons leven aan U hadden; God alleen die al wat weerd is, naar waarde schat en die U de eeuwige rust geeft, geve ons allen, zooniet den troost, dan toch de sterkte en de hulp om moeders leven na te volgen.

Zij was den Heere in 't dagelijksch werk en in haar huis de Kerk verbonden; zoo zij was, zijn er weinig heden.

Geliefde echtgenoot, mijn liefste kinderen, ik hoopte nog eenigen tijd te leven voor U doch Gij, o Heer, die alles wilt en alles kunt verhelpen, hebt het plots anders geschikt. Uw Wil geschiede. 't Geen ik trachtte in U te stichten, voor zooveel 't een moeder machtig was met God en al haar pogen, blijve het wezen en groeien in elkeen van U. Gij hebt Vader nog dien gij bemint en U bemint. Ik bemin U allen, de kleinen toch zoozeer; blijft de waardige kinderen van O. L. V. zooals ik U verlaten heb. Bidt voor mij en sterkt U in vereeniging met onzen neef Priester, ons allen aan 't altaar des Heeren indachtig.

Beminde Zusters, bloedverwanten en vrienden, bidt voor mij, de Heer loone U, voor uw zorgen om mijnentwille.

O Kinderkens, O Vader lief,

Vaart wel dan; eens na dezen

Zal 't eeuwig, eeuwig blijdschap zijn

Zal 't altijd samen wezen.

3503