

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

**BID VOOR † DE ZIEL**

van Mijnheer

## **Jan-Baptist Saligo**

Weduwnaar in eerste huwelijk van

**Mevrouw Leonie D'Haese,**

Echtgenoot van

**Mevrouw Aline Van Crombrugghe,**

*Oud-Burgemeester der gemeente Delftinge,*

*Eere-Voorzitter van den Kerkraad,*

*Vereerd met het Burgerkruis van 1<sup>e</sup> klas,*

*de Herinneringsmedalie van Leopold II en*

*de Gouden Palmen der Kroonorde,*

*Eere-lid van den Bond van het H. Hart en van de*

*Confrerte van het H. Sacrament,*

geboren te Delftinge, den 13 Februari 1863, en aldaar

zeer godvruchtig in den Heer ontslapen,

den 29 Augustus 1945, versterkt door al de troost-

middelen ~~onzer~~ *onzer* Moeder de H. Kerk en den

Apostolischen Zegen van Zijn Heiligheid den Paus.

Hoe schoon staat aan bejaarden wijsheid, en aan de aanzienlijken doorzicht en overleg.

Rechtschapen man, edelmoedig van karakter, goedhartig en minzaam, genoot hij de algemeene achting.

De wet der waarheid was in zijn mond en geen ongerechtigheid werd op zijn lippen gevonden; in vrede en rechtvaardigheid heeft hij gewandeld en velen heeft hij van de ongerechtigheid verwijderd.

Bemlnde Echtgenoot, de Heer breekt de zoete banden die ons sedert zoovele jaren vereenigen, Zijn Naam weze gezegend. De herinnering aan mijn hoopvol heengaan weze U tot vertroosting. Ik verwacht U in den Hemel, waar wij in Gods rust en vrede voor eeuwig zullen vereenigd zijn.

Wees mij indachtig in uwe gebeden.

Familieleden en vrienden, bidt gij ook voor mij.

Tot blij eeuwig weerzien in den hemel.

Jezus, Maria en Jozef.

---

Dr. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb