

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS !



GODVRUCHTIG & DUURBAAR AANDENKEN

van Mijnheer

ALPHONSESCHAMP

Echtgenoot van Mevrouw

MARIA-ZENAIDE SCHIETTECATTE

geboren te Elst,
den 12 Oogst 1887 en te Brussel door eene groote
ramp schielijk aan de liefde van de
zijnen ontruikt den 14 Januari 1925.

Hij was lid van verscheidene Broederschappen.

♦♦♦♦

Zijne godheid van inborst maakte hem talrijke vrienden en de edele gevoels zijner ziel gepaard met eene zachte vriendelijkheid verwierven hem eene algemeene achting.

Hij was een brave en voorbeeldige zoon, een teedere en liefdevolle echtgenoot.

Vaartwel, zeer lieve Echtgenoote, duurzame Ouders, Broeders, Zusters, Familieleiden, en gij allen die mij gekend hebt, dien harden slag zal U denkelijk doen bittere tranen storten, maar weent niet, ik sterf, maar mijne Liefde voor U sterft niet. Daarom weest mij indachtig in uwe geb. den. Weldra zullen wij elkaar wederzien in het door God beloofde rijk der Hemelen.

Zoete Herten van Jezus, Maria en Jozef, weest mijne zaligheid.

R. I. P,

Drukkerij A. Vandendriessche, Nederbrakel.

