

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**MONICA SCHIETTECATTE**

weduwe van Mijnheer

**JAN-BAPTIST SPITAELS**

geboren te Oprakel, den 26 Januari 1855 en  
aldaar godvruchtig overleden den 14 November 1931.

*Versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden*

Lid van de Confrerie van het H. Hart,  
van de Voortplanting van het Geloof en van den  
wekelijkschen Kruisweg.

---

Gelukkig zij die vlekkeloos van gedrag zijn, die  
wandelen in de wet des Heeren. Hoe goed is God  
voor hen die oprecht en vroom van harte zijn...  
Voor de zulken is het rijk van God.

De duurzame afgestorvene was van jongs af op-  
gevoed in het kristen geloof en zij leefde steeds  
als een goed kristen mensch. Zij was een voor-  
beeldige echtgenootte en een teedere moeder. Zij  
heeft een onberispelijk en stichtend leven geleid.  
wandeland op het pad der geboden van den Heer.  
Nooit vergat zij den dienst van God noch hare  
plichten maar zij heeft er zich ten allen tijde op  
voorbeeldige wijze weten van te kwijten.

Duurbare Kinderen, ik dank God dat Hij mij u  
als troost gaf en mij zoovele schoone jaren in uwe  
liefde liet doorbrengen. Dat Hij nu uw leidzman  
weze en uw steun.

Beminde Bloedverwanten en gij allen die mij  
in liefde blijft gedenken, stort over mij geen nut-  
telooze tranen, maar steunt mij allen door uwe  
vurige gebeden.

Barmhartige Jezus geef hare ziel de eeuwigte  
rust. (7 j. & 7. quadr. a.)

---

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.