

Gezegend de Heer, de God van Israël, dat Hij zijn
volk bezocht en hen verlossing gebracht heeft.

Off. Overleden.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

OCTAAF SCHONCK

echtgenoot van Mevrouw

IRMA VAN ELSUWÉE

geboren te St. Maria-Lierde den 28 Juni 1890
en overleden te Geeraardsbergen den 13 Juni 1931.
Voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Wat is toch de mensch? een enkel niet. Zijne dagen zijn
als een rook! Hij was een voorbeeldige echtgenoot, een
goede huisvader, een ware christen mensch. Hij telde niets
anders dan vrienden. Iedereen zal zijne gedachtenis be-
waren.

Slachtoffer is hij van den wreeden oorlog; eene ge-
heimzinnige kwaal had zijn gestel ondermijnd en ondanks
dat was het, dat hij met moed en iever heeft gezwoegd
voor vrouw en kinderen.

Dat zijne ziel en de zielen van al de afgestorven ge-
loovigen door de barmhartigheid Gods in vrede rusten!

Lieve echtgenote, heb moed en betrouwen op God, die
u in dezen schrikkelijken slag zal helpen en bijstaan.
Spreek onze kinderkens van hunnen vader die van in den
hemel over hen zal waken. Lieve bloedverwanten, denkt
dikwijls aan mij in uwe gebeden en uwe goede werken.

Aan allen een hoopvol tot wederziens in den Hemel.

H. Maagd Maria, spreek voor uwen dienaar ten beste
bij den Goddelijken Meester.

Geeraardsberger, druk. Hylebos-Lievens, Kollégestraat.