

PRO DEO

PRO PATRIA

Eer en glorie aan de dapperen die voor
hun Vaderland zijn gesneuveld.



Remy Ghislain Soetens

Onderluitenant bij het eerste linieregiment
geboren te Everbeke den 29 Maart 1892
gestorven voor het Vaderland te Caeskerke
den 12 Juli 1915

begraven te Alveringhen graf n° 134

Ridder van het Leopoldsorde
Vermeld op de Dagorde

Gedekoreerd met het Oorlogskruis
Gedekoreerd met het Kruis van den Yser.



Vanaf de eerste uur der oorlogsverklaring
heeft Remy steeds zijn plicht getrouw en
gewetensvol vervuld. Voor zijne soldaten was
hij liefdevol, zorgzaam, deelde hunne vreugde,
deelde hun verdriet. Met het gevaar te ont-
loopen had hij zijn leven kunnen redden doch
zijn naastenlietde aarzelde niet zijne soldaten
ter hulp te snellen als deze door vijandelijke
kogels getroffen wierden, totdat hij eindelijk
zelf bezweek als slachtoffer van zijne behulp-
zaamheid.

De dood heeft mij getroffen ver van U allen,
Ouders, Broeder, Zusters, Bloedverwanten en
vrienden maar de gedachte dat ik op het veld
van Eer gevallen ben, weze uwen troost.

De Heer ontvangte het offer mijns levens tot
redding van mijn dierbaar Vaderland.

H. Joseph, patroon van België bid voor ons

R. I P.

Everbeke, druk. Arm. Depessemier.