

Zalig zijn zij die in den Heer sterven.



BID VOOR DE ZIEL  
VAN MIJNHEER

# OMER SPITAELS

ZOON VAN WIJLEN

**Jean-Baptiste en Monica Schiettecatte**

*geboren te Oprakel, den 25<sup>n</sup> Mei 1884  
en er godvruchtig overleden den 29<sup>n</sup> Januari 1937  
Voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden*

Hij was lid der Confrerie van het H. Hart,  
Eerelid van het genootschap van den H. Franciscus-Xaverius, Lid van Voortplanting des  
Geloofs en andere Godvruchtige genootschappen.

De duurzame overledene muntte uit door een onwankelbaar geloof, door een diepe godsvrucht. Hij was een rechtschapen man, een voorbeeldige kristen, een trouwe Xaveriaan, stipt in het kwijten zijner plichten.

Zijn kwaal was ongeneesbaar, maar in kristelijke onderwerping heet hij zich heel en gansch aan Gods H. Wil overgegeven, indachtig dat het lijden dezer wereld het beste middel is om de eeuwige vreugde des Hemels te bekomen.

Duurbare Familie, ik verlaat de ellende dezer wereld voor een rijk van vreugde en zaligheid. Troost U, de dood is beter dan een bitter leven en de eeuwige rust is beter dan een blijvende ziekelijkheid. Ik dank U van harte voor uwe liefdevolle zorgen en voor uwe genegenheid. Moge de Heer het U honderdvoudig vergelden. Een laatste gunst vraag ik U: Weest mij indachtig in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust. (300 d. afl.).

Vloesberg-Bosch, druk. C. Depessemier.