

Ik heb den Heer altijd voor oogen gehad, daarom zal mijn lichaam rusten op den dag der verrijzenis.



Ter zalige gedachtenis

VAN

SYLVIE SPITAELS

Echtgenote van

MARINUS EEMAN

*geboren te StMartens-Lierde den 13 Oogst 1836 en
aldaar overleden den 15 November 1909.*

Lid der genootschappen der H. Barbara, der Voortplanting
des geloofs en van den H. Franciscus de Sales.

Versterkt door de HH. Sacramenten.



Zij was eene vrouw van geloof, getrouw aan de oefeningen van den godsdienst, vreedzaam en recht in haren handel, waakte zorgvuldig over haar huisgezin en heeft haar brood in ledigheid niet geëten. (Parab. Salom.)

Daar het ons niet gegeven is Gods geheimen te doorgronden, moeten wij ons ten allen tijde aan zijne opperste schikkingen onderwerpen, hoe pijnlijk zij ons ook mogen zijn, omdat Hij oneindig wijs is. (H. Bas.)

Duurbare echtgenoot, beminde broeder, zuster en naastbestaande, ik verlaat; u maar troost u, wij zullen eens elkander in den Hemel wederzien... Intusschen vergeet mij niet in uwe gebeden, want het is een heilig en zalig gepeins voor de overledenen te bidden.

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

Zoet Hert van Jezus wees mijne liefde 300 d. afl.

R.

I.

P.

Drnk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrakel.