

Heer, uw wil geschiede op de aarde als in den hemel.



BID VOOR DE ZIEL VAN

GEORGES SPILEERS

ECHTGENOOT VAN

MARIE POLLET,

GEBOREN TE ROUBAIX, DEN 12 DECEMBER 1880

EN GODVRUCHTIG OVERLEDEN

TE RUIEN, DEN 27 APRIL 1943,

versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Hij was een eenvoudig en rechtzinnig man, God vreezend en zijne geboden getrouw onderhoudend. Zijne zachte inborst en vriendelijke omgang met eenieder, maakten hem aangenaam aan al wie hem kende. Door onverpoosde werkzaamheid bracht hij welstand in zijn huis; de dag was gekomen om wat rust en eenig genot te smaken. Doch eene doodelijke ziekte ontrukte hem aan de liefde van zijne vrouw en kinderen; rust en genot zou hij slechts vinden in het eeuwig leven.

In uw leven wees indachtig dat wij hier niet altijd zullen blijven, en dat we, met deugdzaam te leven ons een plaats moeten voorbereiden, welke wij nooit zullen verlaten.

H Greg.

Bemide echtgenoot en lieve kinderen, hoe pijnlijk de scheiding Ued. valle, weest sterk en stelt al uw betrouwen in de goddelijke Voorzienigheid. In den hemel zal ik Ued. beminnen, zooals ik Ued. op aarde bemide. Gij hebt mij in mijn lijden getroost door liefdevolle zorgen; blijft mij indachtig in uwe gebeden. Eens zijn wij allen vereenigd in den schoonen hemel.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. afl. Mijn Jezus, vergiffenis en barmhertigheid door de verdiensten van uwe heilige wonden.

DANK VOOR DE DEELNEMING IN ONZEN ROUW.

Druk. R. Vandegande, Ruien.