



Ter herinnering aan Dokter  
**Roger STAQUET**  
echtgenoot van **Huguette Gaublomme**  
aan de liefde van de zijnen ontrukkt  
op 15 december 1982  
in zijn 49e levensjaar.

Waakt, want ik ken dag noch uur.  
MT 25, 13

+

De wereld is een soort ballingschap, de hemel ons Vaderland. Het is goed dat we daar soms aan denken. Zeer vaak hechten we veel belang aan werelds genot, aan geld en plezier. Dit alles verdwijnt van onze weg op het ogenblik van onze laatste zucht en enkel onze verdiensten en de vervulling van onze plicht blijven over. Gelukkig dan de mens die, verrast door de dood, bereid is om voor de rechterstoel van God te verschijnen. Het is niet de dood die men vrezen moet, maar wel de onvoorziene dood.

Geliefde echtgenote, kinderen en familie, dank voor de diepe genegenheid die U mij betuigd hebt gedurende mijn korte leven. Nu heb ik de rust en de vrede gevonden bij Diegene die Liefde en Leven is.

---

Versterkt door Uw deelneming in onze rouw, danken wij U :

**de families STAQUET-GAUBLOMME  
MUSIAUX-VAN NIEUWENHUYZE**